



Zondag 30 april 16.00 uur, Hofrustkapel, Laan Hofrust 21

750 jaar Nederlandse bijbelvertalingen

Van het Luikse Leven van Jezus tot de Bijbel in Gewone Taal

In 2017 kijken we terug op 750 jaar kerk in Rijswijk. In die 750 jaar hebben veel bijbelvertalingen het licht gezien. Tegenwoordig is er een ruime keuze aan vertalingen, zoals de Nieuwe Vertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling, de Herziene Statenvertaling, en de Bijbel in Gewone Taal. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Waar komen al die bijbelvertalingen vandaan? Waarom zijn er soms zulke grote verschillen tussen die vertalingen? Bestonden er 750 jaar geleden ook al Nederlandse bijbelvertalingen?



Dr. Wido van Peursen, hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit en bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap neemt u mee door de interessante geschiedenis van bijbelvertalingen door de eeuwen heen. In een workshop gaan we zelf aan de slag met enkele fascinerende vertaalproblemen.

U bent van harte uitgenodigd deze bijzondere lezing in de Hofrustkapel bij te wonen. De toegang is gratis.



Voor meer informatie over 750 jaar Kerk in Rijswijk kijk op www.750jrkerkinrijswijk.nl